

» BEELDJE IN «

HILVERSUM

CONCEPT EN TEKST: HENRIËTTE DE SMET FOTOGRAFIE: HANS VAN GOOZEN

Naam LEVENSVREUGDE
Kunstenaar GABRIËL STERK
Waar DIEPENDAAELSELAAN
Sinds 1970

Beeld je in dat je zo'n beetje de laatste der Mohikanen bent. Samen heb je immers op een jaar na de gouden status bereikt; wie doet je dit nog na? Laat staan in deze houding – hij tilt haar hoog boven zich uit, soepel achterover leunend. En in al die jaren is hij daar blijkbaar geen moment moe van geworden. Zij ook niet, terwijl het voor haar toch ook geen sinecure moet zijn om haar rug altijd maar kaarsrecht te houden. Wie zijn deze mensen, die al bijna vijftig jaar zo blij met elkaar zijn dat ze gezamenlijk de hele buurt weten op te tillen? Zijn het soms hippies? Hadden ze net wat gerookt en bij het oversteken die ene auto niet gezien? Opgelucht dat ze toch net op tijd de middenberm wisten te bereiken, tilde hij haar lachend op: Hé, we leven nog, en hoe! Maar hun kleding onderschrijft deze optie niet. Strangers in the night dan - destijds een hit van Frank Sinatra – die vanaf de zojuist onder Gooiland geopende discotheek Scaramouche geen taxi namen, maar lekker naar haar huis gingen lopen. Even wat zuurstof opsnuiven. Dat ze elkaar tijdens de lange wandeling steeds leuker gingen vinden en hun eigen after party avant-la-lettre vierden bij zonsopgang? Of wie weet waren ze wel net officieel getrouwd, knus met zijn tweetjes zoals dat schering en inslag was destijds. Zonder toeters en bellen, dus ook niet in het officiële bruidsharnas. Maar misschien wel keurig netjes in de Diependaalse Kerk even verderop, die sinds de inwijding door ds J.A. Hoekzema op 2e paasdag in 1925 tot op de dag van vandaag nog steeds in gebruik is. Of hadden ze soms een huur- dan wel koopcontract getekend voor hun eerste gezamenlijke woning en maakten ze een vreugdedansje op het tegenover hun nieuwe flat gelegen stukje gras? Dat het daar erg



groen was, moge inmiddels wel duidelijk zijn. Vijftig jaar samen in opperst geluk; wat je noemt een duurzaam kunststuk. Maar als we alle sprookjes waarin nog lang en gelukkig geleefd werd buiten beschouwing laten, kan het ook simpelweg een vriendschap zijn. Gewoon vrienden die elkaar tegenkwamen, nadat de een bijvoorbeeld net geslaagd was en de ander haar daarom tijdens zijn felicitatie optilde. Nou, simpelweg en gewoon? Alsof vriendschap vanzelfsprekend, eeuwigdurend en ongecompliceerd is. Hoe dan ook; of het nu ware liefde is of vrolijke vriendschap... wie ze ook zijn, wat ze daar ook doen, ze zijn blij. En vrij. Onbekommerd voor wie het maar wil zien. Inspirerend voor een lente met een dikke tien. ◀